

# Patisserie van een vakvrouw

Op 100 meter van het Gravensteen, aan de Kraanlei, vindt u een bijzonder charmante en zeer verzorgde tearoom. In de etalage en natuurlijk binnen, in de toonbank, lachen niet alleen heerlijke taarten u toe, maar ook modieuzere zoetigheden als cupcakes, muffins en brownies. U krijgt bovendien goede koffie en thee. En in het weekend kunt u hier brunchen.

**D**enk niet dat Julie Stampaert zo'n dametje is dat lekkere taarten kon maken en dat de vrienden en kennissen hebben gezegd: daar zou je geld mee kunnen verdienen, open een winkel. Nee, deze jonge vrouw kreeg een gedegen opleiding op de hotelscholen Ter Groene Poorte en Spermalie in

Brugge. Ze sloeg even een zijweg in en ging zich in fotografie verdiepen. Maar daarna was ze toch weer zaakvoerster van een winkel van de bekende Tartes de Françoise, een keten die in taarten en quiches gespecialiseerd is. Nu heeft ze sinds december 2008 haar eigen tearoom in Gent.

Het is een mooi huis, dat in de 19de eeuw in een stijl van veel eerder is gebouwd. Tevoren was er een antiekhandel plus snoepwinkel gevestigd en nog eerder de in Gent wel bekende kunstgalerie Rosa Roos. De eerste verdieping bestaat vooraan uit niet meer dan een galerij, waar je je koffie kunt drinken en een leuke uitkijk hebt op de winkel beneden en op de straat. En op de taarten! Proef ervan en u zult het met ons eens zijn dat dit niet zo maar taart is. Julie Stampaert leeft dan ook voornamelijk van haar verkoop aan de horeca, waaronder zeer goede adressen. Ze weet dat die liever hier niet genoemd worden, want ze laten de taarten graag voor 'home made' doorgaan.

## Prachtige presentatie

Op de voorgevel kunt u lezen: 'baked with love, served with joy'. En dat klopt. Niet alleen de kwaliteit van de artikelen is uitstekend, ook de manier waarop ze

gepresenteerd worden is bijzonder aangenaam. Hoewel we hier in het hart van het meest toeristische Gent zijn, heeft men niet voor een banale aanpak gekozen. Dit is een chique tearoom. Hoewel men er in de week geen pittige gerechten kan krijgen, serveert men op zaterdag en zondag wel een brunch, bestaande uit koffie

of thee, vers sinaasappelsap en een keus uit spiegelei met toast, Engelse scones, Amerikaanse pancakes en verloren brood op grootmoeders wijze.

Gerard Van Swieten

Julie's House, Kraanlei 13, 9000 Gent, tel. 09-233 33 90, julie@julieshouse.be www.julieshouse.be . Gesloten op maandag.

